



KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

II. Selim Caddesi, No. 47, Lefkoşa – K.K.T.C. email: kibristmtmd@gmail.com P.K. 515 Tel: 227 8791 Fax: 228 5792

18.07.2014

Basın Bildirisi

20 Temmuz 1974’de Anavatanımız Türk Silahlı Kuvvetleri, Uluslararası antlaşmalardan doğan meşru ve de barışçı müdahaleyi yapmamış olsa idi bugün Kıbrıs’ta, Girit Adası’nda olduğu gibi tek bir Türk kalmayacaktı. Türkiye neden 20 Temmuz 1974’de bu haklı ve yerinde müdahaleyi yaptı?

1 Nisan 1955’te “EOKA” tedhiş teşkilatının silahlı eylemi başlatması ve ilk hedeflerinin İngilizler ve daha sonra Türklerin olacağını açıklaması üzerine, Kıbrıs Türk halkı böylesine bir tehditten yılacak bir halk değildi. Zaten öyle olsaydı Kıbrıs Türk halkı bugünkü mutlu ve kıvanç dolu günlere ulaşamazdı. Rumlardan asla korkmadı ve onlardan gelebilecek tehditlere karşı kendini savunabilecek tedbirleri almakta gecikmedi. Volkan, Kara Çete ve 9 Eylül Cephesi gibi isim almış ve isimsiz olmak üzere Ada’nın birçok yerleşim yerlerinde savunma grupları oluşturdu. Yani açıkçası meydanı boş bırakmadı. Daha sonra Kıbrıs Türk liderlerinin Anavatan’daki yetkililer ile başlattığı özel temaslar sonucunda adadaki Türk savunma gruplarının örgütlenmesi için Türkiye’den Yarbay Ali Rıza Vuruşkan başkanlığında askeri bir heyetin Kıbrıs’a gönderilmesi kararlaştırıldı. 1 Ağustos 1958’de tüm savunma gruplarının “Türk Mukavemet Teşkilatı” ismi altında toplanarak faaliyete başlamasına karar verildi.

Kıbrıs Türk halkının ata yadigârı bu topraklarda barış, huzur ve güven içinde yaşamaktan öte bir amacı hiçbir zaman olmamıştır. Bugün de o amaç değişmemiştir.

Şubat 1959’da ilgili taraflar arasında imzalanan Londra ve Zürih Antlaşmaları ile bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti meydana geldi. Bu antlaşmalar ile Kıbrıs’ta yeni ve umut dolu bir süreci başlatmış oldu. Bu antlaşmalar, 1923’de imzalanan Lozan Antlaşması’nda Türkiye ve Yunanistan arasında kurulmuş bulunan dengeyi de korumuştur. Kıbrıs Türk halkı Cumhuriyet’in eşit ortağı olmuştu. Ama ne var ki “Megalo İdea” hayallerinden vazgeçmeyen Rumların Cumhuriyeti “ENOSİS” e bir basamak olarak gördüklerini söylemeleri Cumhuriyet’in temellerini dinamitlemiş oluyordu. Kıbrıs Türk halkı Cumhuriyet’i büyük bir coşku, heyecan ve samimiyetle karşılamıştı. Ama karşımızda bulunanların niyetleri maalesef olumsuzdu ve bu amaçla, Anayasa’da Türklere 13 maddede tanınmış hakları değiştirebilmek için harekete geçtiler. Bu tavırları olumlu karşılanmayınca, Cumhuriyet’in İçişler Bakanı, kendine bağlı özel silahlı bir birlik oluşturmuş ve hazırladıkları “ ‘AKRİTAS’ Kıbrıs Türkünü İmha Planını” 21 Aralık 1963’te uygulamaya koydular. Onlara göre Kıbrıs Türk halkını birkaç gün içinde bertaraf edebilecekler ve bu suretle “ENOSİS” hayalleri gerçekleşmiş olacaktı.



KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

II. Selim Caddesi, No. 47, Lefkoşa – K.K.T.C. email: kibristmtmd@gmail.com P.K. 515 Tel: 227 8791 Fax: 228 5792

Gerek düşünceleri ve gerekse uygulamaya koydukları saldırı planlarında başarılı olamadılar. Lefkoşa'da başlattıkları saldırılarını safha safha bütün Ada'ya yaydılar. Ama saldırdıkları her yerde gördükleri direnişler karşısında şaşkına döndüler. Kıbrıs Türk halkını bu saldırılarla yıldıramadılar. 3 km² lik bir alan içinde insanlık dışı koşullarda yaşamaya mahkum edilen Kıbrıs Türk halkı, yediden yetmişe herkes Ulusal direnişte yerini aldı. Yeterli silah ve cephanesi olmamasına rağmen, yaşam koşullarının da hiç de iç açıcı olmamasından ötürü asla yılgınlığa ve umutsuzluğa kapılmadı. Değerli mühendislerimizin yaratıcı güçlerinden yararlanarak o zor ve kıt koşullarda silah ve cephane imalatına geçildi ve bir kısım ihtiyaçlarımız karşılanmış oldu. Zırhlı araç bile yapıldı. Bu direniş değil birkaç gün hafta veya ay değil 11 yıl devam etmesine rağmen ne Rum'a ne de BM Barış Gücü'nün tehditkâr taleplerine boyun eğmedi. Kadını, erkeği, yaşlısı ve genci ile birlikte bu direnişte başını dik tuttu...

Anavatan Türkiye'ye ve de kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine güvendi ve bu güveni boşa çıkmadı.

Direnişimizin başarılı olmasında açıkça bilinmesi gereken çok önemli bir husus vardır. 11 yıl (1963 – 1974) Kıbrıs'ta barışı korumakla görevli BM Barış Gücü, Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırıları önleyemediği gibi zaman zaman Mücahit Komutanlarla yaptıkları temaslarda, devamlı surette tehditler savurmayı ihmal etmediler. Bölgedeki savunma hatlarımızı güçlendirmeye yönelik yaptığımız her türlü teşebbüsü engellemeye çalıştılar, başaramayınca, Rum ve Yunan Kuvvetlerinin savunma hatlarımızı yararak onların da aradan çekilmeleriyle Kıbrıs Türk halkının katliamlarla karşı karşıya kalacağını 11 yıl boyunca söyleyip durdular. Eğer Kıbrıs Türk Mücahidi BM Barış Gücü aracılığı ile Rum ve Yunanlıların isteklerine boyun eğmiş olsaydı, bugün Kıbrıs'ta tek bir Kıbrıslı Türk kalmayacaktı.

Ada genelinde on bir yıllık mücadele esnasında 1963 – 1974 yıllarında Bayraktarların, Sancaktarların, Tabur Komutanları ile Mücahit Komutanların Mücahitlerle birlikte inançlı katkıları olmasaydı bugünlere ulaşmak mümkün olmazdı. Kıbrıs Türk halkının mücadeleye verdiği sonsuz destek sayesinde, çok zor ve namüsait şartlara rağmen direnişi başarı ile sürdürmüştür. 15 Temmuz 1974 Rum ve Yunan ikilisinin "ENOSİS" darbesinin yarattığı ortamı gerek zamanlama gerekse alınan yerindeki önlemlerle Uluslararası antlaşmalardan doğan müdahale hakkını Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Temmuz 1974'de Mücahitlerin katkıları ile yerine getirmeseydi Kıbrıs Türk halkı topyekün bir katliamdan geçirilecekti.



KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

II. Selim Caddesi, No. 47, Lefkoşa – K.K.T.C. email: kibristmtmd@gmail.com P.K. 515 Tel: 227 8791 Fax: 228 5792

Türk Barış Kuvvetlerimizin barışçı müdahalesi Rumları bir iç kavgadan kurtardığı gibi, Yunanistan'da Cunta'nın iktidardan devriliş Paris'te bulunan eski Yunanistan Cumhurbaşkanı Karamanlis'in yurduna dönmesi ve demokrasinin yeniden tesisine vesile olmuştur. Müdahaleden sonra 1975'de ilgili taraflar arasında Nüfus Mübadele Antlaşması imzalanmıştır. Bu Antlaşma gereğince Türkler Kuzey'e ve Rumlar da Güney'e yerleştirildi. 1977 Denктаş – Makarios ve 1979 Denктаş – Kyprianou Doruk Antlaşmaları ile iki bölgelilik teyit edildi. Sınırların belirlenmesi, ekonomik verimliliğe ve savunma derinliğinin dikkate alınarak belirlenmesine karar verildi. Mal mülk meselesinin de genel ve topyekün takas ve tazminatlarla halli öngörüldü. Ayrıca Kıbrıs'ta ayrı iki otonom idarenin varlığı kabul edilerek geriye dönüşün söz konusu olmayacağı ifade edildi.

Kıbrıs Türk halkı 11 yıl zulme ve yokluğa karşı direndi, boyun eğmedi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin zamanında müdahalesi ile topyekün bir Rum – Yunan katliamından kurtarıldı. Bugün Anavatan Türkiye'nin tanıdığı bağımsız bir devleti vardır. Kıbrıs Türk halkı Devletini sonsuza dek yaşatmak azmi ve kararlılığındadır.

Bilinmelidir ki Birleşik bir Kıbrıs'ın sahibi Kıbrıs Türk halkı olmayacaktır. Birleşik bir Kıbrıs'ın sahibi Avrupa yani AB ve sonuçta Yunanistan olacaktır. Sürdürülen bugünkü görüşmelerden olumlu bir sonuç beklenmemelidir. Zira Rum ve Yunan'ın ve onlara arka çıkan emperyalistlerin amacı, devletimizden vazgeçerek Birleşik bir Kıbrıs'ı benimsememizdir. Bunun için canla başla çalıştıklarını ve bu amaçla ortak projelere destek verdiklerini görmekteyiz. Çekoslovakya Cumhuriyeti'nin iki ayrı devlete dönüştüğünü görmezlikten gelen Slovak Elçilerinin yıllardır hiç sıkılmadan Birleşik bir Kıbrıs içine ortaya koydukları uğraşlar acaba nedendir?

Gerek Kıbrıs Türk halkı ve gerekse büyük Türk Ulusu onlara bu fırsatı vermeyecektir. Aramızdan elde ettikleri bir kısım gafillerle destekledikleri iki toplumlu projelerde hedefe ulaşacaklarını sanarak ulusal davayı, Devletimizi ve Anavatanımızla var olan sarsılmaz bağlarımızı büyük bir inanç, sebat ve kararlılıkla savunana karşı sürdürdükleri psikolojik savaşla başarıya ulaşmaları mümkün değildir. Nice zor aşamaları başarı ile geçiren Kıbrıs Türk halkı şer güçlerin psikolojik savaşlarını da boşa çıkaracaktır.



KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

II. Selim Caddesi, No. 47, Lefkoşa – K.K.T.C. email: kibristmtmd@gmail.com P.K. 515 Tel: 227 8791 Fax: 228 5792

20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtının 40. Yılında bizlere bugünleri, canları ve kanları ile armağan eden aziz şehitlerimiz ile gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.

Ne mutlu devletimizi kuranlara ne mutlu kimseye boyun eğmeyerek bağımsız devletimizi büyük bir sebat ve inançla savunanlara!

Ne Mutlu Türküm Diyene

Yılmaz BORA

Genel Başkan